

Adam Wilhelm Mørkeberg - *1863 / †1933

Optegnelser om en person i Mørkeberg-slægten, der blev højt respekteret og dekoreret for sin indsats inden for veterinærkirurgien i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet



Barndom og ungdom

Adam Wilhelm Mørkeberg - AWM - blev født i Spjellerup sogn, Præstø amt, den 25. september 1863 som søn af Avlsforvalter på Vallø Carl Vilhelm Mørkeberg (40 år) og hustru Caroline Christiane Seidenfaden (30 år).

Begge AWM's bedstefædre var skolelærere, nemlig Johan C. Mørkeberg i Kongsted, og Adam Wilhelm Seidenfaden i bl.a. Spjellerup.

AWM blev døbt i Spjellerup kirke den 12. oktober 1863.

Han var barn nr. 4 i denne søskendeflok:

1. Johan Wilhelm Emil Mørkeberg - *1858 - †1928
Gift 1886 med sine kusine Henriette Andrea Mørkeberg - - *1861 - †1940
Erhverv: Købmand/grosserer i København
2. Dødfødt søn - *1860 - †1860
3. Peter August Mørkeberg - *1861 - †1927
Gift 1889 med Gunilla Henriette Adolphine Malmquist - *1859 - †1934
Erhverv: Dyrlæge, veterinær- og statskonsulent i husdyrbrug
4. Adam Wilhelm Mørkeberg - *1863-†1933
5. Anton Edvard Mørkeberg - *1865-†1948
Gift 1899 med Anna Christine Mortensen - - *1865 - †1956
Erhverv: Landmand
6. Harald Christopher Mørkeberg - *1868-†1930
Gift 1895 med sin kusine Johanne Louise Mørkeberg - - *1867 - †1941
Erhverv: Dyrlæge, veterinærinspektør
7. Daniel Joachim Mørkeberg - *1870 - †1963
Udvandrede til Nordamerika i 1892, og sidst i 1800-tallet kom han til delstaten Alberta i Canada, hvor han blev en pionér mht. udviklingen af mejeridrift m.m. Han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og modtog flere andre æresbevisninger. - Gift 1902 med Hilma Carolina Nystrøm - *1880 - †1951.
8. Anna Louise Mørkeberg - *1872-†1947
Gift ?
9. Christian Torkild Holger Mørkeberg - *1875 - †1966
Udvandrede til Nordamerika omkring 1896. I Canada havde han et mangeårigt samarbejde med sin broder Daniel bl.a. på mejeriet i Markerville. Han døde ugift

Omkring 1865 flyttede forældrene fra Spjellerup til Køge, hvor de i mange år drev en restaurant på matr.nr. 78, der lå på hjørnet af Sct. Gertrudsstræde og Nyportstræde. Ejendommen har i dag adressen Nyportstræde 19, Køge - Se fotos herunder.

I 1870 var Køge en mindre købstad med omkring 3.000 indbyggere. Samme år kom jernbanen til byen, og med havn og gode vejforbindelser voksede byen under industrialiseringen. I dag har byen mere end 35.000 indbyggere

Det ser ud til, at AWM blev boende i Spjellerup et stykke tid efter forældrenes flytning til Køge. Ved folketællingen i 1870 var han nemlig registreret som plejebarn hos sin morfar, skolelærer Adam Wilhelm Seidenfaden i Spjellerup skole.

Adam Wilhelm Mørkeberg blev konfirmeret i Køge kirke den 30. september 1877.

Ved folketællingen i 1880 var AWM (16 år) registreret som kleinsmedelærling, boende hos forældrene Nyportstræde, Køge. Husstanden omfattede forældrene, 6 hjemmeboende børn, 1 tjenestekarl og 1 tjenestepige.

Billederne herunder viser bebyggelsen på Nyportstræde 19 henholdsvis i 1914 og 2014.



Foto 1914



Foto 2014

Ungdom og uddannelse.

Som før nævnt var AWM i lære som kleinsmed i 1880, men det er uvist, om han færdiggjorde denne uddannelse.

Derimod beretter flere kilder om, at han i løbet af 1880-erne gennemførte en uddannelse på veterinærområdet, som blev grundlaget for hans senere arbejde og karriere:

- I 1884 bestod AWM veterinæreksamen (som dyrlæge) med 1. karakter og udmærkelse fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Han var da 21 år gammel.
- I 1888 bestod AWM studentereksamen.
Mens han gennemførte denne uddannelse var han i nogle år reservedyrlæge ved en af hærens afdelinger i København. Til uddannelsen modtog han også en understøttelse fra Lensgreve Moltke på Bregentved.
- I 1890 blev han lektor ved Landbohøjskolen
- I 1895 bestod han lægeeksamen (medicinsk)
- Fra maj 1895 til maj 1896 studerede han veterinærkirurgi i udlandet (især i Berling og i Paris). Senere tog han på flere studierejser til en række andre lande.

Ægteskab og familie

AWM havde en farbroder - Sophus Ludvig Mørkeberg - som var skolelærer og kirkesanger i Vester Broby lidt syd for Sorø. Denne farbroder havde 3 døtre

- Henriette Andrea Mørkeberg - Født 1861
- Johanne Louises Mørkeberg - Født 1864
- Cathrine Mørkeberg - Født 1867

Der var vel ikke tale om 'arrangerede ægteskaber', men det er da lidt usædvanligt, at disse 3 piger alle blev gift med fætre fra Køge:

- Henriette Andrea Mørkeberg blev i 1886 gift med Købmand Johan Wilhelm Emil Mørkeberg, født 1858 - *AWM's ældre broder.*
- **Johanne Louises Mørkeberg blev i 1895 gift med Adam Wilhelm Mørkeberg**
- Cathrine Mørkeberg blev i 1896 gift med Dyrslæge Harald Christopher Mørkeberg, født 1868 - *AWM's yngre broder.*

Om vielsen 4. maj 1895 i Frederiksberg kirke indeholder kirkebogen disse oplysninger:

*Ungkarl, Pract. Læge, Adam Vilhelm Mørkeberg, Søn af afdøde Avlsforvalter Carl Vilhelm Mørkeberg og Hustru Caroline Christiane f. Seidenfaden, boende i Kjøge, f. samme sted 25-9-1863, 31½ Aar, boer Blegdamsvej 80 - gift 4-5-1895 i Frederiksberg kirke med Pige Johanne Louise Mørkeberg, Datter af Skolelærer og Kirkesanger Sophus Ludvig Mørkeberg og Hustru Anna Zufriede Schmidt, Moderen død, Faderen boer paa Blegdamsvej 80, f. i Braaby d. 2-9-1864, 30½1 Aar, boer paa Ingemansalle 11.
Forlovere: Pens. Lærer Sophus Ludvig Mørkeberg af Blegdamsvej og Grosserer Johan Vilh. Emil Mørkeberg, Aagade 80.*

Ægteparret blev forældre til 2 døtre:

1. Gudrun Mørkeberg
Født 8. april 1898, Enighedsvej 9, Frederiksberg - Døbt 22. maj 1898 i Frederiksberg kirke
2. Edith Mørkeberg
Født 9. februar 1903, Enighedsvej 9 - Døbt 8. april 1903 i Frederiksberg kirke

Familien boede på adressen Enighedsvej 9 (gadenavn senere ændret til Edisonvej) indtil de omkring 1915 flyttede til adressen Bülowsvej 13, Sdr. Sidebygning, Frederiksberg. Der var sandsynligvis tale om en tjenestebolig på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, hvor AWM virkede som lektor, professor og direktør. Her boede ægteparret stadig ved folketællingen i 1930.

Job og karriere

Efter at have fuldført en omfattende og langvarig uddannelse i Danmark fik AVM et stipendium til yderligere dygtiggørelse inden for veterinær kirurgi. Det skete under et udlandsophold fra maj 1895 til maj 1896, hvor han bl.a. studerede i Berlin og Paris.

Da han kom tilbage, blev han i maj 1896 ansat som lektor på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), hvor han blev forstander for den kirurgiske klinik.

Dette skulle vise sig at blive en livsstilling for AVM, der til sin død i 1933 arbejdede som lektor, professor og direktør på KVL.

Han blev højt respekteret for sin faglige dygtighed - både som teoretiker, praktiker og underviser - og han var hovedmanden bag en forskning, der førte til lang række nye metoder inden for veterinærkirurgien.

Hans optegnelser fra dette arbejde indgik i værket 'Haandbog i Veterinærkirurgi' (flere bind), som i mange år efter hans død blev anvendt til undervisning på KVL.



Landbohøjskolen - Fra Postkort ca. 1909

I 1908 havde KVL 50 års jubilæum, og i den anledning blev udgivet et omfattende 'Festskrift' om skolens historie. A. W. Mørkeberg, som var blevet udnævnt til professor i 1903, gives her en omtale, der fylder ca. 3 sider.

Det nævnes bl.a., at hans arbejde og undervisning især var planlagt med den praktiske dyrlæges uddannelse for øje.

Mørkeberg stillede store krav til sine elever, der altid mødte op til undervisningen i hvide kitler.

Billedet (til højre) viser hvordan professor Mørkeberg og hans assistenter udfører en 'kryptorchid-operation' på en hest på KVL.

Det nævnes også, at AWM tilbragte en del af sin fritid med operationsrejser til dyrlæger i provinsen.



Maleri af G. A. Clemens - År 1900

Under overskriften 'Koen med Træbenet' blev AWM landskendt, da en af hans operationer blev omtalt i bl.a. 'Lokalavisen Frederiksberg'. Historien blev senere gengivet i bogen 'Fra høj Hat til Gummistøvler' som en af 47 fortællinger om den gamle Landbohøjskole på Frederiksberg. Fra denne bog gengives fortællingen her:

Dyrlæge A.W. Mørkeberg, der var professor i kirurgi på Landbohøjskolen, gennemførte i 1920-erne et forsøg med et træben på en treårig ko. Den ellers sunde ko havde fået skadet sit ene forben, og Mørkeberg så sig nødsaget til at bortamputere benet, men 4 dage efter forsøgte han med en improviseret protese bestående af en tyk gren og nogle remme.

Men allerede efter 14 dage gik protesen i stykker, så Mørkeberg fik fremstillet en regulær protese af træ og læder med polstring og læderremme.

"Koen støttede rigtig godt og spadserede stolt af sted på sit simple træben", udtalte Mørkeberg, og den protese blev hurtigt Danmarks mest berømte med masser af offentlig omtale.

Koen trivedes så godt, at den blev bedækket uden problemer, og året efter fødte den en kalv, hvorefter forsøget afsluttedes – sikkert i stilhed, for koen endte som bøffer.



Historien om koen med træbenet blev nedskrevet på vers af digteren Per Barfoed og illustreret af tegneren Alfred Schmidt og ellers bragt i Blæksprutten i 1929.

Det siges, at de veterinærstuderende stadig ved festlige lejligheder synger visen om Maren, men hvis de alligevel skulle have glemt den, så kommer den her, frisk og nyoversat fra gotiske bogstaver. - Melodi: 'Stakkels Hanne'

1. Første Præmieko i Stalden,
først med Mælken, først med Kallen,
altid lystig og fornøjet,
naar Melassen hun fordøjed,
glad ved Livet, glad ved Føden,
største Fedtprocent i Fløden,
Nummer 1 af hele Skaren -
saadan var nu den kønne Maren..

3. Oh, det var en skidt Manøvve.
Der blev Sorg i Smørumøvve.
Skulde Maren virk'lig slagtes -
over Hjertet ej det bragtes.
Da hun ikke kunde traske
paa de 3 Ben, som var raske,
blev hun kørt i Søndagsgig'en
ind paa Veterinær-Klinikken

5. Der blev Fryd i Smørumøvve,
der var henlagt røde Løvere,
da sit Indtog Maren fejred.
Hun med Spørgsmaal blev belejret.
Derom alle sig forened,
at man syntes godt om Benet.
Tyren fandt, at det var nydeligt,
dette brølte den ganske tydeligt.

2. Hendes Gang var ej gesvindig,
hun var ikke Spor letsindig,
ak, men alle kan vi fejle:
der en Dag var spildt lidt Ajle,
og et Fejltrin dér begik hun,
Kloven ned i Pytten fik hun,
saadan gik'et, saadan gaar'et
Maren dratted og brækked Laaret.

4. Stakkels Høved, dybt bedrøvet
blev hun taaregas-bedøvet. -
Da hun atter aabned Øjet
var hun straalende fornøjet,
thi det Ben, der var Læsion i,
byttet var med et mahogni,
som var taget fra Profeser ?
Mørkebergs egen Divaneser.

6. Nu er Maren Byens største
Attraktion. Med Møbelbørste
Benet blankes, og desuden
blir det tørt med Støvekluden.
Maren malker og faar Kalle,
og et Træben har de alle.
Deres Horn de ligner Farens -
Jamæn Benet - se det er Marens!

A.W. Mørkeberg har gjort sig gældende i dyrlægeverdenen på mange andre områder, og derfor har han fået sin egen bronzebuste foran Anatomibygningen på Frederiksberg Campus. Marens træben er stadig et studenterklenodium på LIFEs kollegium, men ellers er der andre interessante træben på fakultetets Veterinærhistoriske Museum.

I 1928 blev A. W. Mørkeberg udnævnt til skolens direktør. Denne stilling bestred han til sin død i 1933.

Repræsentative opgaver, æresbevisninger m.m.

Igennem sin lange karriere var AWM medlem af en lang række bestyrelser på især veterinærområdet - bl.a.

- Den Danske Dyrlægeforening (også formand i 6 år)
- Æresmedlem af alle de nordiske dyrlægeforeninger
- Det Veterinære Sundhedsråd
- Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab
- Dansk Mælkekompagni
- Æresmedlem af flere udenlandske veterinærforeninger

AWM modtog også adskillige ordner og hædersbevisninger for sit arbejde:

- Ridder af Dannebrog (1912)
- Dannebrogsmænd (1923)
- Kommandør af Dannebrog (1932)
- Den svenske Vasa Orden
- Den norske St. Olavs Orden
- Den finske Hvide Rose
- Den franske Merit Agricole

Efter sin død blev A. W. Mørkeberg æret med opstilling af en buste ved anatomibygningen på KVL.

Busten er udført i bronze af J. Windfeld-Schmidt i 1935.

Samme sted findes buster af 3 andre kendte KVL-personer.



Adam Wilhelm Mørkeberg døde næsten 70 år gammel den 11. september 1933

Herunder bringes et lille udpluk fra artikler og mindeord om AWM:

- *A. W. Mørkeberg*
Han videreførte veterinærkirurgien på de af Bang og Sand anlagte baner efter antiseptikens principper, men stadig havde han landdyrlægens operationsmuligheder for øje. Med praktisk håndelag opererede han hurtigt, elegant og med naturlig sans for opnåelsen af et sikkert og smukt resultat; han var desuden en fremragende pædagog. (Gyldendals 'Den Store Danske').
- *Professor A. W. Mørkeberg*
Det heter om Mørkeberg, at han som lærer var utrettelig, som operatør uovertruffen i sikkerhet og elegant utførelse av operasjonene. En stor styrke i Mørkebergs kirurgiske virksomhet var, at han alltid søkte å finne tekniske utveier som lot seg anvende ute i den praktiske virksomhet. - (Norsk Veterinærhistorisk Selskap)
- *Professor og Direktør for Landbohøjskolen A. W. Mørkeberg.*
Baade som Lærer i Veterinær-Lægevidenskab og som fagvidenskabelig Forfatter ydede Mørkeberg et fremragende Arbejde, der langt ud over Landegrænsen vandt ham et højt anset Navn (Mindeord i Tidsskrift for Landøkonomi - 1933)

- *Direktør A. W. Mørkeberg, Landbohøjskolen.*

I den lange Aarrække, hvori han virkede i Højskolens Tjeneste, udførte han et højt paa-skønnet Arbejde. Han faar blandt Dyrlæger det smukke Eftermæle, at han var en fremragende Lærer, en flittig og grundig Forsker, en elegant Operatør og en Foregangsmand inden for den moderne veterinære Kirurgi.

I 1928 udnævntes Professor Mørkeberg til Højskolens Direktør, og det var tydeligt for alle, at han med stor Interesse varetog de mange Pligter, som denne Stilling paalagde ham. Højskolens Ve og Vel laa ham stærkt paa Sinde, og han gjorde alt, hvad han formaaede for at fremme dens Interesser. Højskolens Lærere havde i ham en loyal Chef, altid velvillig og lydhør over for de mange Afdelingers forskellige Ønsker, og dens Studerende havde i Direktøren en Ven, som tog sig af dem med næsten faderlig Velvilje og Forstaaelse.

De, som stod Direktør Mørkeberg nær i det daglige Arbejde, vil mindes ham som den mandige, fine og altid elskværdige Personlighed, han var.

(Mindeord i Landinspektørforeningens Tidsskrift - Oktober 1933).



*Direktør A. W. Mørkeberg
Stregtegning ca. 1930*

AWM's hustru - Johanne Louise Mørkeberg - døde 69 år gammel den 3. oktober 1933.

Begge er begravet på Ordrup kirkegård.

Bilag 1

Levnedsbeskrivelse 1912 - Ved udnævnelse til Ridder af Dannebrog

Idet jeg herved fremsender det Løfte, som det har været mig en kær Pligt at aflægge, skal jeg samtidig følge Anmodningen om at give nogle korte Meddelelser om de vigtigste Begivenheder i mit Levnedsløb.

Jeg blev født den 25. September 1863.

Mine Forældre Carl Wilhelm Mørkeberg og Caroline Christiane, født Seidenfaden, der havde Gaarden Christiansminde ved Præstø i Forpagtning, flyttede senere til Køge, hvor jeg tilbragte mine første Barndomsaar. Men jeg tilbragte en stor Del af min Barndom hos mine Bedsteforældre i Spjellerup, hvor min Bedstefader (Moders Fader) var Lærer.

De sidste Aar af min Skoletid var jeg atter i Køge, hvor jeg gik i Tuxens Realskole.

I Aaret 1880 kom jeg til den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, hvor jeg i 1884 tog Dyr-lægeeksamen.

Fra 1886 til 1890 var jeg ansat i Hæren som Reservedyrlæge, og samtidig læste jeg til Examen artium, som jeg tog i 1888 og begyndte at studere Medicin.

Jeg erhvervede mig Lægediplomet i 1895 og tiltraadte straks derefter som Stipendiat en Udenlandsrejse med det Formaal at studere Veterinærlægevidenskab.

Rejsen, der varede et Aar, gik gennem Tyskland, Østrig, Ungarn, Schweiz, Italien, Frankrig og Belgien. Jeg brugte alle disse Steder Veterinærskolerne, og i Berling og Paris, hvor jeg tilbragte den største Del af Tiden, besøgte jeg tillige forskellige Hospitaler.

Den 1. Maj 1896 blev jeg ansat som Lærer i Veterinærlægevidenskab ved den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, hvor jeg siden har doceret Kirurgien og ledet den kirurgiske Klinik.

I Aaret 1900 foretog jeg en længere Udenlandsrejse, paa hvilken jeg besøgte Veterinærskolerne i Skotland og England samt i Paris, Brüssel, Utrecht, og Hannover. I 1906 besøgte jeg Veterinærskolen i Stockholm.

Jeg udgav i Aaret 1900 2. Supplementsbind til Stockfleths Haandbog i Veterinærkirurgi, hvorved dette Værk afsluttedes, og jeg har i Aarenes Løb skrevet talrige Artikler dels til vort hjemlige, dels til fremmede veterinære Tidsskrifter, ligesom jeg ogsaa har skrevet en del Artikler til Landbrugets Ordbog.

Jeg blev i 1895 gift med Johanne Louise, født Mørkeberg.

Min Hustru og jeg har to Døtre, hvoraf den ældste er 14, den yngste 9 Aar gammel.

Den 8. November 1912

Ærbødigst

Adam Wilhelm Mørkeberg
Professor



Adam Wilhelm Mørkeberg.
Professor.

Bilag 2

Fotoalbum

Familiebillederne herunder er velvilligt stillet til rådighed af Henrik Mørkeberg, Gentofte.



*Carl Wilhelm Mørkeberg
*1823 - †1890
A. W. Mørkebergs fader*



*Caroline Christiane Mørkeberg
F. Seidenfaden - *1823 - †1890
A. W. Mørkebergs moder*



*Anna Louise Mørkeberg
*1873 - †1947
A. W. Mørkebergs søster*



*Johan Wilhelm Emil Mørkeberg *)
Adam Wilhelm Mørkeberg
Peter August Mørkeberg *)
) A. W. Mørkebergs brødre



*Peter August Mørkeberg
Adam Wilhelm Mørkeberg*



*Daniel Joachim Mørkeberg
Anton Edvard Mørkeberg
A. W. Mørkebergs brødre*

Bilag 3

Samtidshistorisk tidslinje - 1863-1933

1863	Adam Wilhelm Mørkeberg født 25-9-1863 i Spjellerup
1863	Christian d. 9. bliver konge i Danmark efter Frederik d. 7.s død. Danske bordeller bliver gjort offentlige og underlægges læge- og politikontrol. Man anslår, at der er 400-500 offentlige bordeller. Røde Kors grundlægges af Henry Dunant.
1864	'2. Slesvigske Krig' - startede 1. februar, da Østrigske og preussiske tropper med 57.000 mand gik over Ejderen - Danmark var totalt uforberedt på krig, og efter hårde kampe (bl.a. ved Dybbøl) sluttedes våbenstilstand den 20. juli. Ved en fredskonference i Wien den 30. oktober må Danmark afstå Holsten og både Nord- og Sydslesvig, så grænsen rykker helt op til Kongeåen. Det danske tabstal blev opgjort til 2.144 faldne og 683 døde af sygdom.
1865	Født: Carl Nielsen (senere en kendt dansk komponist)
1866	Født: Jeppe Aakjær (født Jeppe Jensen i Aakjær ved Skive). Senere dansk forfatter af romaner, noveller, digte og, skuespil. E. Dalgas opretter Det Danske Hedeselskab.
1875	Død: Digteren H. C. Andersen - 70 år gl.
1876	Telefonen opfindes (af Graham Bell i USA).
1879	Skrivemaskinen tages i brug.
1880	Man ser nu cykler i det danske gadebillede. De Danske Statsbaner oprettes (DSB).
1882	I Hjedding ved Varde oprettes Danmarks første andelsmejeri.
1889	Eiffeltårnet opføres i Paris.
1890	Ved folketællingen har København nu 312.900 indbyggere. Nye industrivirksomheder får mange til at rejse til hovedstaden.
1895	Adam Wilhelm Mørkeberg bliver gift med Johanne Louise Mørkeberg
1906	Frederik d. 8. bliver konge i Danmark efter Christian d. 9.s død.
1912	Christian d. 10. bliver konge i Danmark efter Frederik d. 8.s død.
1912	Adam Wilhelm Mørkeberg dekorerer som Ridder af Dannebrog
1914-1918	1. verdenskrig. Krig mellem 'Centralmagterne' (Tyskland og Østrig-Ungarn med allierede) og 'Ententemagterne' (Frankrig, Rusland, Storbritannien og deres allierede, herunder USA og Japan). - Krigen kostede næsten 10 mio mennesker livet.
1915	Ved en grundlovsændring fik kvinder stemmeret og valgbarhed til folketing og landsting på lige fod med mænd.
1920	Genforeningen - Efter en folkeafstemning 10. februar 1920 blev Sønderjylland genforenet med Danmark efter 56 års adskillelse siden krigen i 1864.
1923	Adam Wilhelm Mørkeberg dekorerer som Dannebrogsmænd
1928	Adam Wilhelm Mørkeberg bliver direktør på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
1930-	Den Store Depression - eller blot 'Depressionen' - var en dramatisk og verdensomspændende recession, som de fleste steder begyndte i 1929 og sluttede på forskellige tidspunkter i 1930'erne, alt afhængig af, hvilket land der er tale om.
1932	Adam Wilhelm Mørkeberg dekorerer som Kommandør af Dannebrogordenen
1932	Snedkermester Ole Kirk Christiansen i Billund begynder at producere trælegetøj, og 2 år senere opfinder han firmanavnet LEGO
1933	Adolf Hitler bliver Rigskansler for Nazi-Tyskland - 'Det tredje Rige'.
1933	Adam Wilhelm Mørkeberg dør 11-9-1933. Han blev 70 år gammel.

Kilder til dette notat:

- Kirkebøger
- Folketællinger
- Gyldendals 'Den Store Danske'
- Dansk biografisk leksikon
- Festskrift i anledning af Landbohøjskolens 50 års jubilæum (A. Oppermann 1908)
- Kanylens Historiske Klumme
- Norsk Veterinærhistorisk Selskab
- Landinspektørforeningens tidsskrift
- Bogen 'Fra høj Hat til Gummistøvler'
- Ordenskapitlet (Levnedsbeskrivelse 1912)
- Private kilder i slægten

Skrevet februar 2016 af

Vagn Mørkeberg Christiansen, Kongsted

vagnmc@gmail.com